

Meet & Greet 3 - Een Meet & Greet of niet

door Marcel - 13 maart 2014

Zo last minute waren er gelukkig toch nog enthousiastelingen die, net als ik, op de motor wilden stappen.

Gisteravond laat kreeg ik een mail van Evert dat hij met Anne en de buurman van Evert, Hans, afgesproken had om naar het Wil Hartog museum te gaan en of we daar niet mee naar toe wilden.

Dat was natuurlijk ook een mooie optie en dus Otto en Willeke een mail gestuurd met de plaats waar we zouden ontmoeten nl. bij het museum. Helaas haakte Willeke af vanwege de afstand en andere besommingen en besloot Otto mee te gaan.

Met Evert afgesproken dat ik ze zou ontmoeten op de kop van de dijk naar Enkhuizen om van daaruit door te rijden.

Evert kwam een aantal minuten te laat maar onder het mom van " het lijkt de KLM wel want die zijn ook vaak net te laat" schoof Evert dit te laat komen onder het tapijt.



Meet & Greet ride 3 - Wil Hartog museum



Met Wil Hartog op de foto



Met Wil Hartog op de foto

Stipt om 10.30 uur kwamen we bij het museum aan en werden we hartelijk ontvangen met koffie en een gevulde koek.

Wil zelf kwam minuten later in volle glorie zijn verhaal doen over zijn glorie tijd op de motor en een toer door de hooifabriek geven.

Wat een interessante man is deze Wil zeg.

Daar kan je uren naar luisteren zonder dat het gaat vervelen.

Na het maken van wat kiekjes voor het nageslacht was het tijd om weer op de motor te stappen maar dat ging zomaar niet want Wil vroeg ons eerst mee te gaan lunchen aan de overkant van de fabriek want er moest natuurlijk wel een uitsmijter gegeten worden in het zonnetje.

Daar had niemand problemen mee en zo geschiedde.

Na een uur op het terras ging Wil weer aan het werk en liet ons achter met de rekening die hij in z'n geheel al voor ons betaald had.

Luch

Ik zei toch dat het een interessante man was.....

Evert vergeet de taart niet hè!!!!



Meet & Greet ride 3 - restaurant voor de lunch

Evert wilde nog langs een motorzaak in 't Zand dat 25 km verderop lag en dus ging de tocht door het Noordhollandsche richting Rob's Accessoires motorzaak in 't Zand.

Na een half uurtje was iedereen weer klaar om op te stappen en namen we afscheid van Otto want de rest vervolgde de reis over de Afsluitdijk naar Friesland en daar mag Otto niet komen (denk ik) of het was hem wat te ver om naar huis te rijden als hij nog verder mee ging.

Na de Afsluitdijk het IJsselmeer aan onze rechterhand gehouden en zo via zeer kleine gehuchtes (Piaam, Gaast) afgezakt naar Lemmer.

In een aantal dorpjes was men al in volle gang om de wateren in vaarstaat te maken en dus moesten we regelmatig de koers wijzigen omdat er opbrekingen waren.

Uiteindelijk bij Lemmer de A6 opgepakt en koers richting huis gezet.

Ik vond het een zeer geslaagde dag met erg geslaagd gezelschap dus heren, bedankt en graag tot.....